



מייל ישובי מיום 18.8.11

כלבים על מה ולמה..... כתבה מאתר המועצה איזורית יואב

במקום להשקיע משאבים ואנרגיה על לכידת כלבים, סכסוכי שכנים, טלפונים למועצה/ למשטרה והרבה עצבים....

הנה יוזמה, הצעה מעניינת וקצת למידה לכל יישובי המועצה בנושא כלבים:

הכלב הינה חיה שכיף לגדל ולגדול אתה, אך אם עושים את הדברים בצורה שאינה נכונה, אנו עלולים למצוא את עצמנו מגדלים בעל חיים שיכול להיות מאוד מסוכן והמהווה הפרעה טורדנית לסביבה.

אחת הבעיות שלנו כבני אנוש היא שאנו מייחסים לכלב תכונות אנושיות, כלב הוא כלב וכך הוא חושב ומגיב. כלב הינו חייט להקה משחר יסודו, מהרגע בו הוא נולד וכל האינסטינקטים שלו בנויים על קבוצה ולא על היחיד.

בהתאם לכך הוא מתנהג. בלהקת כלבים בטבע קיימת היררכיה ברורה מאוד ושאינה משתמעת לשתיה פנים. קיים הכלב החזק שהוא המנהיג ויעשה והכל יעשה ע"פ דברו. הלהקה יודעת זאת והוא יודע זאת. במידה ואחד הכלבים מחליט לצאת נגדו, אחד משניהם לא יישאר בלהקה לא קיים מצב בו שני בעלי בית בלהקה אחת. אנו נוטים לחשוב שכלב רוצה וצריך את החופש המוחלט ובגלל זה, אנו נוטים להשאיר את הכלבים בחוץ כשהם משוחררים ובעצם כך, נותנים לו לעשות כרצונו. ולכך יש השלכות רציניות! ברגע שהכלב משוחרר הוא הופך להיות כלב עצמאי. הוא אינו צריך אותנו כמנהיגים על מנת שנדאג לו לאוכל והוא בונה לו להקה משלו ע"י התחברות לכלבים משוטטים אחרים. הם מסתובבים עם חוקים וצורת חיים משלהם. להקה כזו מתחילה להתנהג לפי חוקי הטבע, זאת אומרת שהם הולכים לפחי זבל לחפש אוכל, יגנו אחד על השני במקרה שמשוהו ינסה להיכנס לטריטוריה משלהם.

זה יכול להיות ילד שהולך בשבילי הישוב, או משהו שנוסע עם אופניים/טוסטוס/ רכב.

בנוסף הם ינבחו/ינשכו/ירתיעו ויכולים לגלות תוקפנות אם יעברו ליד הטריטוריה שלהם.

ככול שאנו נקפיד לשים לכלבנו את הגבולות והחוקים שלנו כבעלים, כך יוטב לכלב. כלב מסתכל על המנהיג שלו: האם הוא מנהיג חזק שידאג בסופו של יום לכל צרכיו או שלא.

ברגע שהכלב מזהה שבעליו הם מנהיגים לא מספיק דומיננטיים, הוא מתחיל לסגל לעצמו תופעות של מנהיגות או יחפש מנהיג אחר (כלב אחר) להתלות אליו, שידאג לו ושישמור עליו ביום יום.

ככול שהחוקים והגבולות ברורים יותר, כך האהבה והרצון לרצות אותנו מצד הכלב גדלים ומתחזקים.

אז... לסיכום:

כלבים צריכים חוקים ומשמעת.

התאוריה לפיה כלב משוחרר הוא מאושר אינה נכונה.

כלבים הינם חיות מדהימות שכדאי להחזיק ולאהוב.

יש להחזיק את הכלב בצורה מושכלת ונכונה.

כתב: יואב גורן / קיבוץ נגבה מומחה לחינוך ואילוף כלבים

טיפול בכלבים הינו נושא קהילתי. הוא יכול להוסיף לאורח החיים שלנו ובאותה מידה יכול להוות מפגע באורח החיים של כולנו!

מועצה אזורית יואב מציעה לממן לכל ישוב, שיארגן מפגש קהילתי לתושבים, שני מפגשים עם יואב גורן להסברה, חינוך והבנה איך נכון לגדל כלב כך שיוכל לקבל את מה שהוא צריך ולשמור על

סביבת הישוב.

המפגשים ימומנו ע"י המועצה האזורית יואב

לתאום ופרטים: יואב גורן פלאפון: 0547772919 מייל: yohavg@gmail.com

בברכה,

ניצה נדיל

יוסי שיש

מנהלת מתנ"ס יואב

מנהל תפעול